

# Matrimonium

## Aanwijzing en beëdiging

Om trouwambtenaar (babs) te worden heb je een aanwijzing van de gemeente en een beëdiging door de rechtbank nodig. Deze beëdiging gebeurt altijd op voordracht van een gemeente, dat kun je niet zelf aanvragen. De aanwijzing is geldig in de gemeente die je aangewezen heeft, de beëdiging is landelijk geldig.

De aanwijzing en beëdiging zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De aanwijzing heeft zonder beëdiging geen rechtskracht en andersom heeft ook de beëdiging zonder aanwijzing geen rechtskracht. Dat betekent dat als een aanwijzing afloopt, daarmee ook de beëdiging stopt.

Voorbeelden:

1. Je bent in een gemeente benoemd als babs voor de periode van 2 jaar. Daarna wordt deze aanwijzing verlengt. Dan loopt de beëdiging gewoon door.
2. Je hebt een aanwijzing in een gemeente die eindigt per een bepaalde datum. Je gaat hard op zoek naar een andere gemeente waar je als babs aan de slag kunt maar vind deze pas nadat de eerste aanwijzing is beëindigd. Dan moet je ook opnieuw beëdigd worden.

Veel gemeenten stellen dat je een eenmalige aanwijzing kunt aanvragen om als gastbabs een huwelijk te voltrekken, op voorwaarde dat je een lopende aanwijzing hebt. Dat heeft dus te maken met de beëdiging. Zij wijzen wel eenmalig aan, maar regelen niet de beëdiging. Als je deze op dat moment niet bezit, heeft een aanwijzing geen rechtskracht dus gaan ze logischerwijs niet tot aanwijzen over.

De beëdiging gebeurt bij de arrondissementsrechtbank waartoe het rechtsgebied van de gemeente behoort. Je kan daarbij kiezen voor het afleggen van een eed of belofte.

De vraag die je daarbij wordt gesteld is als volgt: "Ik zweer (eed)/beloof (belofte) dat ik de betrekking van ABS met eerlijkheid en nauwkeurigheid zal vervullen en dat ik de wettelijke voorschriften, burgerlijke stand betreffende, met de meeste nauwgezetheid zal opvolgen; dat ik voorts, tot het verkrijgen van mijn aanstelling, middellijk noch onmiddellijk, onder enige naam of voorwendsel, aan iemand iets heb gegeven of beloofd, en dat ik, om iets in deze te doen of te laten, van niemand enige beloften of geschenken zal aannemen." Het antwoord is dan (eed) *"zowaarlijk helpe mij God almachtig"* of (belofte) *"dat verklaar en beloof ik"*.

Wie babs wilt worden moet solliciteren bij een gemeente. Wie geen aanwijzing heeft maar wel huwelijksceremonies verzorgt, is geen trouwambtenaar maar ceremoniespreker.

Bronnen:

1:16 BW

Eedswet 1971

J.N.E. Plasschaert, burgerlijke stand

Andréa Schipper-Vosveld

Voorzitter