

Dankwoord van het Matrimoniumbestuur, door Marian van Ooijen.

Babsendag 2017

Voor ieder die het gemist heeft;

We werden ontvangen met een popkoor, en twee lachende enthousiaste gezichten

Op pad met een Zutphense bol- gelijkend op een oliebol maar proefde naar zoveel meer

Het fluitje van Jeanet, de glimlach van Eva

De enorm enthousiaste gidsen en een opgevoerde golfkar voor de wandelaars die niet wandelden..

In de stad een vrouw ontmoeten met bloemen op haar hoofd: ik houd van mij-met een zoet hartje toe

Togavervoer voor een foto op de muur en op de achtergrond een chantikoor en heus bruidspaar in de huwelijksboot

Verbinden met elkaar tijdens een gezonde lunch op een stokje

De poncho en paraplu bleken overbodig, want de regen kwam pas toen we lunchten- ook dat was goed geregeld

Aan alles is gedacht en er was duidelijkheid:

'Pak uw zooli en wandel'- en wij gingen 1 deur verder.

Lachen, ontroering, bewondering voor de taalkunsten, wat een talent. Alle lof en glorie, de eerste prijs is voor jullie

Ik wil leren fluiten op mijn vingers van Jeanette en zet het talent van Eva bovenaan mijn verlanglijstje en kijk uit naar haar gebundeld werk in mijn kast

Voor mij persoonlijk geld: als zich een moment aandient in het leven waarop ik tekst nodig heb, dan bel ik jou Eva

Jullie samen hebben 90 babsen een Werelddag bezorgd, die genoten hebben, en jullie hebben zien rennen. Ik kan alleen maar hopen dat jullie evenzeer genoten hebben van deze dag als wij. Dankjewel goedlachse enthousiaste leuke inventieve bevlogen collega's voor deze heerlijke dag!