

BESTUUR:

- **Voorzitter:**
Andréa Schipper
- **Secretaris:**
Marian van Ooijen
- **Penningmeester:**
Karin Faase
- **Alg. bestuurslid:**
Laxmi Bipat
- **Alg. bestuurslid:**
Daphne van den Boogaard
- **Alg. bestuurslid:**
Rob de Slegte

Matrimonium
KvK 50977245
ING 5681397

jaikwil@matrimonium.nl
www.matrimonium.nl
Tel: 06 2349 2394

IN DIT NUMMER:

- Babsendag 1
- Dank! 2
- Reacties 2
- Een anekdote 3
- Het verhaal 3
- De pen 3
- Stempels 4
- Agenda 4

Babsendag

Al heel lang keken we er naar uit, nu was het zover. De tweede babsendag van Matrimonium! Georganiseerd in Heerhugowaard.

Na de eerste editie van deze dag vorig jaar in Amsterdam, hebben Frits Weel, Cees Kraaij en Gon Timmer direct geopperd de volgende babsendag te organiseren. Daar begonnen ze voortvarend mee, bijna alles was vóór de zomerperiode al in kannen en kruiken. Als voorzitter trok ik een keer naar Heerhugowaard om al hun vorderingen te bespreken en daar waar nodig te ondersteunen. Ik trof niet alleen drie hele enthousiaste babsen, maar ook de bodes waren bij de organisatie betrokken! Fantastisch.

Aan alles werd gedacht, tot in detail. Veel sponsoring werd binnen gehaald bij plaatselijke leveranciers. Frits, Cees en Gon verdienen alle credits voor deze dag. Marian en ik waren vanuit het bestuur bij de organisatie betrokken, maar hoefden alleen mee te denken om de puntjes op de i te zetten. Wij namen de workshop voor onze rekening.



Het totaal aantal babsen was 37. De dag begon met koffie begeleid door een leuke en vooral smake-lijke lekkernij, waarna we in de raadzaal door de burgemeester werden verwelkomd. Een klein woordje van mijzelf als voorzitter en van Frits Weel namens de organisatie. De workshop die volgde ging over huwelijksrituelen en -gebruiken. Een fotopresentatie over rituelen en gebruiken in Afrika, gevolgd door de Nederlandse rituelen en gebruiken.

We verzamelden ons daarna in de ontvangsthall waar we door speciaal vervoer werden opgehaald. Twee paardentrams brachten ons via de beroemde Middenweg van Heerhugowaard naar het Poldermuseum. Een prachtige en vooral gezellige rit.

Lees het volledige verslag van deze dag op de website!

De foto's vind je op <http://bdm2012.matrimonium.nl>. Zo ook diverse links naar krantenartikelen!

Als voorzitter kijk ik met plezier en trots terug op deze perfect georganiseerde dag. Geweldig dat collega's met zoveel enthousiasme een mooie dag voor de leden organiseren. Op naar de babsendag 2013, die in Weesp georganiseerd gaat worden!

Namens het bestuur,
Andréa Schipper
Voorzitter



De babsendag is mede mogelijk gemaakt door:

Dank!

Uiteraard willen we een woord van dank uitspreken (-schrijven) aan diegenen die onze babsendag mede mogelijk hebben gemaakt.

- Om te beginnen Frits Weel, Cees Kraaij en Gon Timmer
- Olga Does, Tineke Schilder, Josje Roovers, babsen in deze zelfde gemeente
- De bodes van Heerhugowaard voor hun enthousiaste medewerking
- De gemeente Heerhugowaard voor hun gastvrijheid, medewerking en sponsoring
- Het Poldermuseum voor hun gastvrijheid
- Party Garden voor een overheerlijke complete lunch
- Henk en Tineke Kauw, die ons de hele dag met foto- en filmcamera volgden
- Siem de Haan voor zijn fantastisch Westfriese toespraak
- Reint Mellema voor zijn enthousiaste presentatie en begeleiding onderweg
- Jan & Marian Vredenburg & Aad Kaptein voor de verrassende voorstelling
- De huwelijksdatagids voor sponsoring
- Alle deelnemers met een bijdrage aan de goodiebag
- Alle collega babsen die deel namen aan deze fantastische dag



Vlnr.
Frits Weel,
Gon Timmer en
Cees Kraaij.

Reacties

Via de email kregen we enorm leuke reacties. Iedereen was enthousiast naar huis gegaan, dat was duidelijk. Een kleine greep:

'Dan verklaar ik als buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Utrechtse Heuvelrug dat de babsendag in Heerhugowaard als geslaagd kan worden beschouwd!'

Met mijn nieuwe Matrimoniumhamer – waarvoor nogmaals dank – geef ik er een rituele klap op! Mijn complimenten en dank aan de bestuursbabsen van Matrimonium en de organisatiebabsen van 'De Waard'. Hartelijke groet, Lidy Kortenoever-van der Weijden.

Heel veel dank aan jou, Marianne en de andere bestuursleden voor de geweldige Babsendag; heb genoten, het was top ! De inleiding in de ochtend, het geweldige uitje, de workshop; het was tot in de puntjes voorbereid en het was leerzaam en interessant om met elkaar ideeën uit te wisselen en dank voor de hamer, ben zeer vereerd! Ik kijk dus terug op een fantastische dag ! Groet, Marlous Verbeek

Wat was het leuk hè. Ook ik geniet nog na. Groet Ria Kuipers



Een anekdote van Thea Hof Smit

Wat een leuke dag gisteren, nogmaals hartelijk dank ook aan de collega's en de collega's van HHW! Ik heb genoten. Even een hilarische anekdote:

Toen wij aan het eind v.d. dag in de trouwzaal waren, spotten ons 'groepje' een, ons die dag onbekend zijnde, man in het gezelschap die lekker stond te genieten van de hapjes en de drankjes.....Wij dachten dat het een 'inloperje' was, ons bekend van wat er soms gebeurt bij crematoria en trouwerijen. En, hup, ja hoor, Thea zou wel eens even poolshoogte gaan nemen en ging naar hem toe om te vragen wie hij was en hoe het kwam dat wij hem (nog) niet kenden van eerder die dag...

De man reageerde joviaal met: "moet u luisteren, ik betaal genoeg gemeenschapsgeld om hier ook te mogen zijn en voel mij dus helemaal niet bezwaard." "Oh", was mijn antwoord, "nou ja, U durft". En ik ging terug naar 'mijn' clubje en vertelde wat ik gezegd had en wat hij zei. Wij, tegen elkaar: ja wat een lef zeg, want het is toch wel een bijeenkomst van Babsen onder elkaar. Even later kwam de man naast mij staan en deed zich, open lachend tegoed aan weer een hapje en nog een drankje. Wij keken elkaar en hem aan en hij vertelde nog eens over gemeenschapsgelden en zijn recht daar te zijn. Wij waren toch wel gecharmeerd van zijn openheid en blijge gezicht en ik zei: "u hebt niet alleen lef maar ook een dikke huid om dit zo te durven." Intussen kwam er ineens een ouder stel door de deur gevallen en viel bij ons later het kwartje toen 'onze' man zich ineens met dat stel ging bemoeien.....Op welke wijze, weten jullie, door hun leuke spel met elkaar. Dat wij, bij zijn interruptie, niet meer bijkwamen van de lach was toen alleen voor ons groepje duidelijk, ik had buikpijn van het lachen! Deze anekdote wilde ik jullie niet onthouden.

Hartelijke groet van Thea

Het verhaal door Ria Kuipers

EEN TROUWCEREMONIE IN SPANJE

Via een weddingplanner, mocht ik een trouwceremonie doen aan het strand in het Spaanse Denia. Het ging om een echtpaar met twee kinderen van zestien en acht jaar. Ze wilden elkaar graag het Jawoord geven aan het strand van Denia (is een uurtje rijden bij Valencia vandaan) en het moest een kleine plechtigheid worden. Ik vond het best wel spannend, bij huwelijken en trouwceremonies heb ik meestal grote gezelschappen en dit was echt klein en intiem.

Lex de fotograaf en ik haalden het bruidspaar op in hun appartement. De bruid zat in de ene slaapkamer te wachten en de bruidegom in de slaapkamer er tegenover. Toen zij elkaar zagen, in de mooie kleding, was dat een prachtig en emotioneel moment. En daar stonden we dan, op een stil plekje aan het strand van Denia in Spanje. Ik had het heel erg warm in mijn toga, maar op het moment dat ik aan de ceremonie begon, voelde ik daar helemaal niets meer van.

Bruid en bruidegom waren al 11 jaar samen en dit Jawoord was de bekroning op hun relatie. Ze hebben de door mij gemaakte Wedding Vows daar uitgesproken naar elkaar toe, met op de achtergrond het ruisen van de zee. Onder een strakblauwe hemel zeiden ze JA tegen elkaar en ook hun kinderen hebben toestemming gegeven voor het Jawoord werd uitgesproken. Het was prachtig om te zien, hoeveel deze twee mensen om elkaar geven. Na het Jawoord liepen we over het lange pad terug naar het strandpaviljoen, waar het voltallige personeel begon te zingen en te klappen. Wij waren met ons kleine gezelschap de attractie van de dag. Het bruidspaar en hun zonen waren het stralend middelpunt. Spontaan ging de muzikant van het strandpaviljoen de bruiloftsmars spelen op zijn keyboard en ineens kwamen er van alle kanten allerlei mensen feliciteren. Veel mensen wilden ook nog even met het bruidspaar op de foto. Zo waren ze ineens het meest gefotografeerde bruidspaar van die dag. We hebben met elkaar een toast uitgebracht op een fijn stel, dat zojuist JA had gezegd tegen een gezamenlijke toekomst. Zij beloofden dat zij elkaar zouden behoeden voor de eenzaamheid. Om twaalf uur 's nachts kwam er een lieve reactie binnen op mijn mobiele telefoon met daarin bedankjes dat de fotograaf en ik hun een geweldige dag hebben bezorgd. Het genoeg was geheel aan onze kant. Natuurlijk is het overal en altijd leuk om waar ter wereld het Jawoord te mogen vragen. Of dat nu in het stadhuis, het gemeentehuis is of in het bos, op een kasteel of in een achtertuin. Ik ben rijk met deze mooie en fijne baan die voelt als een hobby. En natuurlijk hoop ik dat ik nog veel meer mensen een prachtig TROUWmoment mag verzorgen.



Pen doorgeven

Ook Ria kreeg de opdracht om haar "pen door te geven". Dat doet zij aan Hetty Wennekendonk, de zingende trouwambtenaar.

Huwelijksrituelen en gebruiken

De workshop.

De workshop huwelijksrituelen- en gebruiken begon met prachtige foto's van National Geographic om een beeld te geven van huwelijksrituelen in Afrika. Soms "heftige" foto's, maar veelal prachtige mensen, rijkelijk versierd met kralen of henna. Deze fotopresentatie en de uitwerking van de workshop zullen we op de website plaatsen.

Maar hoe gaat het in Nederland? Ook wij hebben veel rituelen en gebruiken, we kennen ze wel, maar waar komen ze eigenlijk vandaan? Hierover heeft Marian van Ooijen uitleg gegeven.

Tijdens het middagprogramma hebben we de deelnemers gevraagd om in groepjes ervaringen te delen met rituelen die in onze trouwzaal voorkomen of voorgekomen zijn. Er worden ook rituelen "bedacht" door bruidsparen. Zo had ik (Andréa) onlangs een paar met een ritueel "mixing land". Zij kwamen ieder uit een ander werelddeel, hadden al over de hele wereld gewoond en van ieder stukje waar voor hun historie lag, was een potje aarde meegenomen. En al deze aarde kwam samen in een keramieken pot. Een prachtige vertoning!

Uit de gedeelde ervaringen werden er drie geselecteerd die met een prijs (een hamer) naar huis gingen. Ook deze zijn binnenkort op de site terug te vinden.

Iedere deelnemer heeft een boekje gekregen met een overzicht en uitwerking van verschillende huwelijksrituelen en -gebruiken.

Stempels

Als dank voor hun Organisatie hebben Frits, Gon en Cees een persoonlijke stempel kado gekregen. Wil jij ook zo'n stempel verdienen? Dat kan! Wie twee nieuwe leden aanbrengt, krijgt zo'n stempel toegestuurd!



Oók zo'n stempel verdienen?

Zo'n stempel kun je ook zélf bestellen in Maleisië via Etsy.com!
<http://www.etsy.com/shop/mycustomstamps>

Agenda

Op zaterdag 24 November organiseren we een workshop burgerlijke stand voor trouwambtenaren. De gemeente Weesp heeft hiervoor een ruimte beschikbaar gesteld. Deelname is voor leden GRATIS, niet-leden zijn welkom maar voor hen kost deelname € 25,00.

Wanneer: zaterdag 24 november 2012
Aanvang: 13:00 uur (tot max 16:00 uur)
Waar: Gemeentehuis Weesp, Nieuwstraat 70a 1381 BD WEESP

Aanmelden kan via email jaikwil@matrimonium.nl, graag vóór 19 november.