

Absen en Babsen, een paar apart?

WAT IS DAT TOCH, DIE EEUWIGE 'STRIJD' TUSSEN ABSEN EN BABSSEN?

Waar komt die vandaan en hoe krijgen we die weg? Zelf ben ik abs in de gemeente Amsterdam stadsdeel Centrum. En als abs is trouwen een onderdeel van mijn werk. En een ontzettend leuk onderdeel van mijn werk. Eigenlijk 'the cherrie on top of cake'. Het was eigenlijk ook de reden van mijn sollicitatie op de functie van *allround ambtenaar Burgerzaken*. In de vacature had ik heel goed zien staan bij de functie-aspecten: 'het voltrekken van huwelijken'. Daar ging ik voor en wat was ik blij toen ik werd aangenomen! Gelukkig mocht ik ook al snel de trouwzaal in, want er was heel hard een nieuwe trouwambtenaar nodig en aangezien ik zó graag wilde, mocht ik laten zien wat ik kon en daar ging ik. Mijn eerste grote huwelijk voltrok ik in het Filmmuseum, in het Vondelpark. Jeetje wat vond ik dat stoer, ik als 'Zeeuws meisje' stond daar toch maar, voor een bruidspaar, ik mocht het doen!

In stadsdeel Oud-West waar ik toen werkte, waren geen babsen. Wij deden de huwelijken allemaal zelf. Na vier jaar solliciteerde ik in stadsdeel Centrum. Ik had wel gezien dat daar véél meer huwelijken werden voltrokken. In Oud-West waren het er 80 totaal per jaar, die sluit ik nu in mijn eentje al in het Centrum!

In stadsdeel Centrum zijn er wel babsen. Als het op de afdeling druk is, dan voltrekken de babsen de huwelijken, want de geboorteaangiften, erkenningen, ondertrouwen en overlijdensaangiften gaan natuurlijk ook gewoon door en daar ben je als abs óók voor. Dat is natuurlijk ook het leuke van abs zijn: de veelzijdigheid van je functie. Althans, dat vind ik.

Toen we twee jaar geleden in Amsterdam een nieuw GBA-systeem gingen krijgen en we allemaal op GBA-cursus moesten, werden de babsen meer ingezet. Omdat we toen natuurlijk door de mindere bezetting als absen nóg meer nodig waren op de afdeling. Logisch. Maar nu de trainingen over zijn en het systeem draait, willen we ook zélf dat leuke onderdeel van ons werk weer doen. We willen weer meer de trouwzaal in.

BROODROOF?

Maar dan zijn daar de babsen. 'Jullie pakken ons brood af!' En de absen zien dat natuurlijk helemaal niet zo. Het is onderdeel van ons werk, we nemen helemaal niemand het brood af, we doen ons werk. En toevallig net een ontzettend leuk stukje werk. Zo krijg je tweestrijd bij het huwelijksrooster. Die wil dit, de ander dat en degene die de indeling moet maken zit er continue tussen in. En kijk, daar zit het 'm. Want is dat nou nodig?

Volgens mij niet. Ik denk dat zowel de absen en de babsen nodig zijn.

Sterker nog, de babsen hebben de absen nodig en andersom. Ik kan als abs mijn collega babs veel vertellen over de wettechnische kant van het huwelijk en alles wat ermee te maken heeft. De babs kan mij vertellen over vele huwelijkservaringen die hij/zij heeft en waar ik dan altijd weer wat van op steek.

Geweldig toch?!

Waarom zien we dat dan ook niet zo.? Waarom is er altijd die eeuwige 'strijd'. En niet alleen bij ons in stadsdeel Centrum, dat weet ik zeker.

Ik denk dat de oplossing ligt in duidelijke communicatie, goede afspraken en wederzijds respect.

De één is geen betere trouwambtenaar dan de ander. Iedereen heeft zijn eigen manier en als jij een bruidspaar naar volle tevredenheid hebt getrouwd, dan ben je goed, op jouw manier. Iemand die veel huwelijken voltrekt is niet per definitie goed, ook die kan nog heel veel leren. Maar we moeten er wel voor open staan. Anders komen we er nooit.

Er zijn trouwens zat absen die trouwen helemaal niet leuk vinden. Daar is een bruidspaar dan ook helemaal niet bij gebaat. Laat het over aan hen die het wel graag doen. Willen we niet allemaal tevreden klanten? Van trouwen, komt trouwen, dus met een goede ceremonie kom je verder, krijgen we meer klanten, en is de omzet hoger. Waar ligt de oplossing?

Deze discussie wil ik heel graag starten. Laten we er open over zijn. Laten we samenwerken, zodat we een goede kwaliteit huwelijksceremonie kunnen garanderen. Dan komen we met zijn allen veel verder. Overleggen met trouwambtenaren (absen en babsen) zijn echt geen overbodige zaken. Op tafel te krijgen wat er leeft, horen wat er gebeurt. Ik ben voor. En jij? Laat van je horen! Schrijf!

Andréa Schipper, voorzitter Matrimonium
(zie matrimonium.nl)



1 april tiende verjaardag!

Op 1 april 2011 is het precies tien jaar geleden dat ook paren van hetzelfde geslacht zich in de echt kunnen laten verbinden.

Om dit te vieren verbindt de burgemeester van Amsterdam als babs op die dag drie homostellen in de echt.

Ledenvergaderingen

De vereniging voor trouwambtenaren (absen en babsen) in Noord-Holland, Matrimonium, heeft een (eerste) algemene ledenvergadering gepland, en wel op dinsdag 26 april a.s. Het stadsdeel Amsterdam Centrum biedt van 15:00-17:00 uur vergaderruimte in de Stopera aan.

De (b)absendag van Matrimonium staat gepland op dinsdag 20 september 2011. De dag wordt gehouden in Amsterdam en verdere details over de invulling van de dag volgen nog. Graag roepen we andeer verenigingen van absen en/of babsen op om hun eventuele ledenvergaderingen (en in ieder geval hun bestaan!) door te geven aan alfred.zebregs@zebtkest.nl.

Cijfertjes over 2010

In 2010 heeft het CBS (in Statistisch Bulletin d.d. 10 maart 2011) 82.758 huwelijksluitingen geteld.

Daarbij moet aangetekend worden dat dit inclusief het aantal partnerschapsregistraties is. Die worden namelijk sinds begin 2010 direct meegeteld. In 2009 waren er 82.974 huwelijken en partnerschapsregistraties en in 2008 zelfs nog 86.280.

Er wordt natuurlijk ook gescheiden. Ook daar worden echtscheidingen en ontbindingen van partnerschapsregistraties sinds begin 2010 samengevoegd. Dat brengt het aantal 'scheidingen' in 2010 op 33.247. In 2009 waren er 30.779 echtscheidingen en in 2008 nog 32.236. Deze laatste twee cijfers zijn dus exclusief de ontbindingen van partnerschapsregistratie.

Overigens werden in 2009 al meer dan 43% van de kinderen geboren uit een moeder die niet getrouwd was. In 1950 was dat nog 1,5%, in 1980 nog maar 4%, maar in 2000 was dit fenomeen al gestegen tot bijna 25%.

George Pisa & Zn. Tailleurs



Toga's

Diverse kleuren en modellen



Representatieve kleding

www.georgepisa.nl

George Pisa & Zn. Tailleurs B.V. T: 040-2433631
Tenierslaan 1-5 I: www.georgepisa.nl
5613 DZ EINDHOVEN E: info@georgepisa.nl