

## BESTUUR:

- Voorzitter:  
Andréa Schipper
- Secretaris:  
Marian van Ooijen
- Penningmeester:  
Karin Faase
- Alg. bestuurslid:  
Rob de Slegte
- 2 bestuursfuncties  
vacant

Matrimonium  
KvK 50977245  
ING 5681397

jaikwil@matrimonium.nl  
www.matrimonium.nl  
Tel: 06 1868 6215

## IN DIT NUMMER:

- De nieuwe website! 1
- Babsendag 1
- Overleg babsen-  
verenigingen 2
- Workshops 2
- Agenda 2
- Het verhaal 3

## De nieuwe website is in de lucht!

**Het is hoogseizoen voor ons trouwambtenaren.** Een heerlijke tijd. Genieten met een grote G, elk huwelijk weer. Het geeft heel veel energie en dat is maar goed, want het vraagt ook heel veel van je. Ik ben heel benieuwd naar al jullie verhalen! Verhalen die jullie straks allemaal kunnen plaatsen op de website! Want tussen alle huwelijken door is er ook hard gewerkt aan het verbeteren van de website. Niet zonder slag of stoot, maar het is gelukt! Hij is er! Met een werkend forum, met een veilige inlog en een professionele uitstraling. We zijn er super trots op! Elk lid kan zich aanmelden. Je krijgt dan een inlogcode per mail toegestuurd. Je kan een eigen profielpagina aanmaken. Je kan er vakkennis weghalen en verhalen lezen. Het is zoveel beter geworden. Van Rose en Jonneke van [World White Weddings](#) hebben we prachtige foto's gekregen en zij hebben ook de professionele bestuursfoto's gemaakt. Het trouwteam Waterland heeft ook geweldige foto's aangeleverd.

Het is misschien even zoeken in het begin, net als bij de supermarkt waar ze alles verandert hebben. Maar je zult zien dat het heel gebruiksvriendelijk is. Gebaseerd op wordpress en ook op mobiele apparaten prima te bekijken.

Uiteraard hebben we een uitleg gemaakt hoe je kunt aanmelden, inloggen en commentaar plaatsen, of posten zoals Wordpress het noemt. We nodigen je uit een kijkje te nemen en laat vooral ook even weten wat je van onze nieuwe site vindt!

Namens het bestuur  
Andréa Schipper  
Voorzitter



## Babsendag

De collega's uit Weesp zijn weer bij elkaar geweest voor overleg en het programma van de babsendag begint steeds meer vorm te krijgen. Natuurlijk gaan we niet veel vertellen, maar een klein tipje van de sluier kunnen we best oplichten.

Natuurlijk wordt het een dag van kennis en ervaringen delen in combinatie met leuk op stap met zijn allen. Er zal in navolging op de Algemene Ledenvergadering die we in april hebben gehouden, geen workshop worden georganiseerd maar een discussie worden opgezet. Samen discussieren over ons vak. De stellingen die gaan we natuurlijk nog niet vertellen!

Zoals in de vorige nieuwsbrief is aangegeven zal er ook ruimte zijn voor een stukje Ledenvergadering. Dit om de vacatures op te kunnen vullen en nieuwe bestuursleden te kunnen benoemen. Daarna zal de Algemene Ledenvergadering een vaste plek krijgen op de babsendag.

We kijken rijkhalzend uit naar het programma en wensen de collega's ondertussen veel succes maar vooral veel plezier met de Organisatie!

Houdt 'm vrij dus, die 17e oktober!!

Samen sta je zoveel sterker!

## Overleg Babsenverenigingen

### Maandag 1 juli 2013

In Zwolle was er een overleg gepland waar de vier babsenverenigingen die ons land rijk is aan deel namen. De babsenvereniging Drenthe had het initiatief genomen en behalve Matrimonium waren ook het ABC (Achterhoekse Babsen Contacten) en de babsenvereniging Groningen van de partij. Uit Delft was een enkele babs aangeschoven. (Namens Matrimonium waren Andréa en Karin vertegenwoordigd.)

De aanleiding voor deze bijeenkomst is het onderzoek naar de rechtspositie van babsen in Drenthe en Groningen. Op het symposium van de vereniging in Drenthe is hier een vervolg aan gegeven. Daar is ook aandacht besteed aan en gevraagd voor het fenomeen kosteloze huwelijken. Job Cohen was daar gastspreker en hij heeft toegezegd tussenpersoon te willen zijn richting VNG en heeft gevraagd een goede rechtspositieregeling te maken. Dat willen we als verenigingen gezamenlijk doen. Als uitgangspunt nemen we hiervoor het advies van de VNG en gaan deze aanpassen naar een regeling anno nu.

Daarnaast zouden we graag een standpunt zien omtrent de eenmalige benoemingen. Voorstel is om dit slechts mogelijk te maken voor collega babsen uit andere gemeenten, niet voor tante Corrie en de overbuurman.

In het advies willen we dus niet alleen de financiële randvoorwaarden benoemen maar meerdere punten aan de orde brengen. Graag zouden we zien dat het VAK trouwambtenaar ook daadwerkelijk als een vak gewaardeerd wordt.

Ook ten aanzien van de kosteloze huwelijken zouden we graag zien dat de VNG een landelijk advies uitbrengt. We hebben de punten opgesplitst, zodat ieder wat voor zijn/haar rekening kan nemen. Daarna zullen we proberen een meer landelijk draagvlak te krijgen. Uiteraard houden we jullie op de hoogte!

## De workshops

Ook in het najaar zullen we de drie workshops organiseren die we in het voorjaar hebben gegeven. Zoals eerder aangegeven zullen de workshops die savonds gegeven zijn nu op zaterdagmiddag plaatsvinden en de andere die op zaterdag heeft plaatsgevonden, zal nu op een avond nog eens doorgang vinden. De volgende voorlopige data staan al gepland:

### Workshop Burgerlijke Stand

Maandagavond 7 oktober 2013

### Workshop Interviewen

Zaterdagmiddag 9 November 2013

### Workshop De creatieve ceremonie

Zaterdagmiddag 14 December 2013

We zijn op zoek naar beschikbare locaties in Noordholland om de workshops te kunnen geven. Suggesties zijn van harte welkom!

Leden mogen jaarlijks 2x gratis aan een workshop deelnemen. Niet leden betalen € 30,00. Introducees € 25,00.

## Het verhaal door Rob van Laaren (Babs in Bergen NH)



### Bijzondere vriendschap:

Wat een mooi beroep is het Babs zijn toch, je ontmoet veel aanstaande bruidsparen, gaat er op bezoek je vraagt ze het hemd van het lijf, dat mix je met hun wensen en jouw stijl en maakt er een mooie op maat gemaakte ceremonie van! Maar soms komt er een verzoek dat je even doet stilstaan.

Toen ik enkele jaren geleden werd gevraagd door de gemeente Harenkarspel nu Schagen om een huwelijk te sluiten waarvan de bruidegom terminaal was, moest ik even slikken, maar dacht gelijk waarom niet, eens moet de eerste keer zijn?

Ik hoorde het een week voor de datum van het huwelijk dat moest plaatsvinden op een donderdagmorgen om 10.00uur. Ik had niet veel tijd om er over na te denken en dacht, gewoon er heen en maar zien hoe het loopt.

Peter en Jannie heten ze, een wat ouder paar.

Ik belde aan en de aanstaande bruid deed open, kom binnen zei ze, mag ik Rob zeggen? Ik heet Jannie..

Ja natuurlijk antwoordde ik en kreeg gelijk een goed welkoms gevoel Ik moet wel even zeggen zei ze, dat Peter met een uurtje door de ambulance wordt opgehaald hij moet snel naar het ziekenhuis want het gaat niet goed met hem, maar we hebben nog even kom gauw binnen!

Op de bank zat Peter haar vriend, ik zag gelijk dat hij er slecht aan toe was en zich moeilijk verstaanbaar kon maken. Maar ook hij knikte mij welkom.

Al snel kwamen we aan de praat en zij vertelde: ik was vroeger getrouwd met Peter, maar we zijn toen uit elkaar gegaan maar we hielden wel contact en bleven bevriend. Peter heeft een huisje in Purmerend en ik woon hier in Dirksborn. Maar enkele jaren geleden werd Peter ziek en ben ik hem thuis gaan verzorgen. Steeds heen en weer naar Purmerend, maar thuis alleen wonen ging gewoon niet meer voor Peter en toen hebben we besloten dat hij hier kwam wonen. Maar nu gaat het zo slecht met hem dat er veel dingen geregeld moeten worden. Maar als ik iets moet regelen dan vragen de instanties steeds weer: bent u familie? Nee niet dus! Dan wordt dingen regelen bijna onmogelijk.

Nu kwam Peter met het idee om te trouwen om zodoende alles te kunnen regelen. Een huwelijk uit vriendschap zei ze zacht. Peter zat met een glimlach om zijn mond ja te knikken en zei fluisterend mooi he!

Maar we hoeven geen groot verhaal hoor! Gewoon hier thuis in de kamer, zei Jannie. Ik had nog veel meer vragen maar er was geen tijd meer de ambulance kwam er al aan. Ik was best bezorgd of Peter de trouwdatum wel zou halen. Maar een week later op woensdag een dag voor het huwelijk belde ze me op en vertelde dat Peter door het gebruik van speciale medicijnen weer even redelijk te pas was en dat ze morgenochtend graag wilden trouwen om 10.00 uur. Ik had mij voorgenomen om het huwelijk zonder toeters en bellen te sluiten op de wens van het paar. Toch had ik naar aanleiding van het voorgesprek een kort verhaal geschreven, waarbij ik hun bijzondere vriendschap centraal stelde.

Ik kwam binnen er waren twee getuigen haar dochter en zijn broer. Dochter deed open en het paar zat samen al op de bank op me te wachten. Ik ging aan de grote tafel zitten en had geen toga aan.

Een lang en gelukkig leven wensen zoal bij een jong paar ging natuurlijk niet, maar ik wenste hen nog een mooie tijd samen. Gedurende mijn verhaal zag ik ze naar elkaar kijken met een liefdevolle blik en kropen ze nog iets dichtert tegen elkaar aan. Ik moest het natuurlijk kort houden want Peter, werd al snel moe en het was voor hem al een hele inspanning geweest om er zo goed bij te zitten. Ringen werden er niet uitgewisseld.

Na afloop werd ik door beide bedankt ik kreeg van Peter een stevige handdruk en hij zei zachtjes, mooi Rob bedankt voor je verhaal! Van Jannie kreeg ik een stevige hug en ook zij bedankte mij en zei, eindelijk kan ik nu alles waardig regelen.

Ruim een week later op zaterdagmorgen vroeg kreeg ik van Jannie een telefoontje en ze zei: Peter is net rustig ingeslapen Rob, maar ik moet je wel zeggen dat iedereen die hem de afgelopen week nog heeft bezocht, moest horen dat jij ons op een hele mooie wijze getrouwd had. Ik werd er even stil van. Natuurlijk ben ik op de uitnodiging van Jannie ingegaan om bij de crematie van Peter te zijn. Ook daar bedankte Jannie me nog weer eens voor de mooie ceremonie en was blij dat ik gekomen was. Bij het afscheid kreeg weer een dikke Hug!

Daat gaf me werkelijk een warm en goed gevoel!

Ik denk nog vaak aan deze aardige lieve mensen Peter en Jannie, en vooral aan hun bijzondere vriendschap!