

BESTUUR:

- **Voorzitter:**
Andréa Schipper
- **Vicevoorzitter:**
Bart van Galen
- **Secretaris:**
Laxmi Bipat
- **Penningmeester:**
Karin Faasse
- **Alg. bestuurslid:**
Daphne van den Boogaard
- **Alg. bestuurslid:**
Vacant

Matrimonium
KvK 50977245
ING 5681397

jaikwil@matrimonium.nl
www.matrimonium.nl
Tel: 06 2349 2394

IN DIT NUMMER:

- Voorwoord 1
- De workshop 1
- Vacature 2
- Save the date 2
- Het verhaal 3
- De pen 3
- Huwelijk en partnerschap 4
- Het forum 4

Nieuws vanuit het bestuur



Maandag 13 februari 2012 waren we als bestuur weer bij elkaar om onze plannen voor 2012 te bespreken en er stond veel op de agenda. Natuurlijk ook omdat de Algemene ledenvergadering (ALV) er aan komt.

Een onverwacht agendapunt was het ontslag van onze Vicevoorzitter Bart van Galen. Door de werkzaamheden voor zijn werkgever en als zelfstandige kan hij heel moeilijk tijd vrij maken om zijn taak binnen ons bestuur goed uit te voeren en na lang wikken en wegen heeft hij besloten daarom zijn taak neer te leggen. Iets wat we als bestuur natuurlijk ontzettend jammer vinden. Net zoals we het ontzettend jammer vinden dat Mijke niet langer onderdeel van ons bestuur zal zijn. De functie van Mijke konden we goed opvangen, tijdens de ALV stellen we Marian van Ooijen voor om als nieuw bestuurslid te benoemen. Maar doordat ook Bart zijn functie neer zal leggen tijdens de ALV, zijn we nu op zoek naar een collega die ons bestuur wil komen versterken.

In deze nieuwsbrief óók de uitnodiging voor een workshop die we organiseren, waarmee we ons doel "het in stand houden van professionaliteit en kwaliteit van de trouwambtenaar" nastreven. Het verhaal komt deze keer van Daphne van den Boogaard en er is aandacht tussen de verschillen van huwelijk en partnerschap. Veel informatie dus!

Namens het bestuur,
Andréa Schipper

Workshop Van vraag maar raak naar rake toespraak

Heerlijk; als trouwambtenaar mag je jouw koppels het hemd van het lijf vragen. Wellicht bepaal jij je vragen tijdens het gesprek, of werk je met een uitgebreide vragenlijst. Ieder heeft zo z'n eigen werkwijze ontwikkeld. Maar hoe zorg je dat je zo interviewt, dat je ook topinput verkrijgt?

Wat gaan we doen?

Tijdens de workshop gaan we aan de slag met het 'Mental Preference-model' van Ned Hermann. Deze Amerikaanse onderzoeker heeft ontdekt dat de mens geen twee, maar vier denkstijlen heeft. Vanuit deze invalshoek gaan we onze interviewvragen onder de loep nemen. Om tot slot gezamenlijk een topvragenlijst samen te stellen.

Wat brengt het je?

Sparren met collega's, inspiratie en een complete vragenlijst. Deze tool biedt je dé informatie om een rake toespraak te schrijven, waarin zowel het bruidspaar als alle gasten zich herkennen.

Waar, wanneer en wie?

Op dinsdag 20 maart ben je vanaf 19.15 uur van harte welkom op Tennispark Wimbledon, JW Frisolaan 15a, 2051 HG te Overveen. De avond sluiten we om 22.00 uur weer af. De workshop wordt gegeven door Daphne van den Boogaard – naast trouwambtenaar ook ritueelbegeleider en communicatieadviseur.

Wat is de investering?

Als lid van Matrimonium profiteer je van het speciale workshoptarief: € 12,50. Ken je niet-leden die ook graag willen meedoen? Dat kan, zij betalen € 25,- voor deelname.

Meedoen? Meld je z.s.m. aan!

Deze workshop biedt plaats aan maximaal 20 deelnemers. Matrimonium-leden krijgen voorrang bij de aanmelding. Wil je verzekerd zijn van een plaats, geef je dan z.s.m. op via

jaikwil@matrimonium.nl

Vacature

Het bestuur van Matrimonium zoekt een nieuwe collega.
Word jij ons nieuwe bestuurslid?

Veelzijdige functie

Als bestuurslid praat, denk en werk je mee aan het doel van Matrimonium:

Het in stand houden en verbeteren van de professionaliteit, vakkundigheid van de trouwambtenaar en het opzetten van een netwerk om informatie te delen

Samen met de andere vijf bestuursleden:

- * draag je zorg voor de activiteitenkalender
- * signaleer je kansen in de trouwbranche
- * zoek je naar mogelijkheden tot samenwerking met gemeenten en andere gerelateerde verenigingen in het land
- * leg je contacten en werk je samen met deze netwerkpartners
- * neem je zitting in één (of meer) van de volgende commissies
 - babsendagcommissie
 - redactie- en websitecommissie
 - commissie denktank

Wat vragen we van je?

Je bent een enthousiaste collega, die goed kan samenwerken en zich graag actief inzet voor Matrimonium. Je bent bereid om tijd vrij te maken voor gemiddeld vijf bestuursvergaderingen per jaar (op verschillende locaties), de algemene ledenvergadering (één keer per jaar) plus het overleg (gemiddeld drie keer per jaar) voor de commissie waaraan je deelneemt. Als bestuurslid verbind je je voor minimaal één jaar aan deze functie.

Wat brengt het je?

Direct invloed kunnen uitoefenen op de stappen die Matrimonium zet, sparren met gezellige en gemotiveerde collega's, inspirerende bijeenkomsten waarbij we elkaar stimuleren en scherp houden. Plus veel voldoening uiteraard!

Aanmelden?

Zin om deel uit te maken van ons betrokken bestuursteam? Meld je met een (korte) motivatie aan via jaikwil@matrimonium.nl

Save the date

- | | |
|-----------------------|--|
| 20 maart 2012 | Workshop Interviewen |
| 2 april 2012 | Algemene Ledenvergadering
Gemeente Weesp, aanvang 15:00 uur |
| 2 oktober 2012 | (b)absendag in de gemeente Heerhugowaard |



Het verhaal door Daphne van den Boogaard

WARME HERINNERING

“Heb jij het niet onwijs warm die lange jas”? Een paar vragende ogen kijken me nieuwsgierig aan. Die lange jas, dat is mijn toga. En ja, die is inderdaad onwijs warm. “Gelukkig is mijn jurkje wit en luchtig” glundert bruidsmisje Kiki van oor tot oor. We kunnen er samen hard om lachen; het ijs is gebroken.

Vooraf probeer ik altijd even kennis te maken met getuigen, ouders en de ‘ringbrenger’. Het voelt goed om zo meer verbonden te zijn en ze waar nodig op hun gemak te stellen. Kiki is best zenuwachtig, geeft ze toe. “Komt goed, we doen het samen”, verzeker ik haar met een knipoog. Al snel stromen ook de andere gasten binnen in het strandpaviljoen. De ceremonie kan van start! Onder een luid applaus komt het bruidspaar binnen: werkelijk een plaatje. Na veel gelach bij het horen van hun liefdesverhaal, breekt hét moment aan. Het jawoord klinkt luid en overtuigend, de innige felicitatiezoeu getuigt nog meer van hun liefde voor elkaar. Met mijn blik zoek ik de ogen van Kiki. Ze knikt terug; ze is er klaar voor. Met plechtige stapjes loopt ze op het bruidspaar af. Haar kleine handen stevig om het juweliersdoosje heen geklemd. Zo stevig, dat het opeens als een glad zeepje uit haar handen omhoog schiet. Een gil van de bruid, ‘oooooh’ van de gasten, oorverdovende stilte. Kiki barst in huilen uit “m’n handen waren zo warrrrum” snikt ze. De ring van de bruidegom vinden we al snel terug. Die van de bruid is echter spoorloos. Door de planken van het paviljoen heen gevallen? Ik kondig een pauze aan, met de belofte dat we zo de ceremonie weer hervatten. Ik krijg het nog warmer dan ik het al had. De gasten ervaren hetzelfde, het rode hoofd van de bruid contrasteert fel met haar witte jurk. Wat nu?

Een vaste bezoeker van het strandpaviljoen schiet te hulp door zijn metaaldetector uit de auto te pakken. Samen met kiki en haar vader kruipen ze onder het strandpaviljoen. Ondertussen probeer ik de sfeer op te vrolijken bij de gasten, m’n hoofd draait op volle toeren. Samen met de ceremoniemeester overleggen we met de strandtenthouder. Nu al toosten voelt niet goed, wat kunnen we wel doen? IJS! Als de wiedeweerga tovert de kok mini-ijscoups, compleet met hartjessnoepjes tevoorschijn. “Lieve gasten”, kondig ik aan “hier iets lekkers fris om de gemoederen wat te doen koelen”. Zenuwachtige schouders zakken, de bruid kalmeert iets en het wordt zelfs een hele gezellige boel. “Piep, piep, piep...” klinkt ineens onder ons. “We hebben ‘m!’” gilt Kiki. Onder luid applaus, gegil en gejoel worden ze boven verwelkomd door de gasten. We hervatten de ceremonie met een heel opgelucht bruidspaar (en trouwambtenaar). De behulpzame strandjutter kreeg een fles champagne als dank. En Kiki? Die was de heldin van de dag, weer stralend van oor tot oor.

Enkele weken later ontvang ik een mail van het bruidspaar: “We kijken letterlijk én figuurlijk met een heel warm gevoel terug op onze trouwceremonie, dank je wel!” Met deze spannende ceremonie hebben ze tot in lengte van dagen een sterk verhaal te vertellen – deze trouwambtenaar trouwens ook ;-)



Pen doorgeven

Als redactiecommissie hebben we het idee opgevat om voor de rubriek “Het verhaal” de pen door te geven aan een collega. Zo komen we aan een mooie verzameling verhalen, die we later wellicht kunnen bundelen en uitgeven! Daphne is de eerste die de pen mag doorgeven en zij doet dit aan Cindy Pieters. We kijken uit naar haar verhaal!



Goed om te weten!
Huwelijk en
partnerschap,
de verschillen

Een huwelijk of een partnerschap

Het belangrijkste verschil is dat bij een partnerschap geen afstamming geregeld is. Als een vrouw bevalt van een kind, dan is de man waarmee zij gehuwd is wettelijk de vader van het kind. Niet als er een partnerschap is, dan zou het kind wettelijk geen vader hebben. Dan moet de man het kind erkennen.

Als bij een partnerpaar de vrouw zwanger is, dan is het altijd goed op hiernaar te vragen. Is het geregeld? Anders kunnen zij alsnog voor de geboorte de ongebooren vrucht erkennen.

Een ander verschil is de manier waarop het partnerschap tot stand komt. Bij een huwelijk is het jawoord van beide partijen bindend. Na het jawoord en de verklaring van de ambtenaar is het paar getrouwd. Ook als ze de akte niet zouden tekenen.

Bij een partnerschapsregistratie is juist de handtekening bindend. Een jawoord mag natuurlijk wel gegeven worden. Een partnerschap wordt vaak aangegaan omdat er een huis gekocht wordt en het paar wel graag de zaken goed geregeld wil hebben, maar nog geen geld heeft voor een groot huwelijksfeest. Later kunnen ze dan het partnerschap omzetten in een huwelijk.

De omzetting van een partnerschap naar een huwelijk kan alleen in de woonplaats van één van beiden, niet in een willekeurige gemeente zoals dat met een huwelijk wel kan. Er zijn wettelijk geen getuigen nodig. Je kunt als ambtenaar natuurlijk met een beetje creativiteit best een echte ceremonie maken. Je maakt het paar daar in ieder geval erg blij mee. Wees je wel altijd bewust dat het wettelijk niks is en wees daar eerlijk over. Getuigen kunnen wel een trouwboekje tekenen, niet de officiële akte.

Een ander belangrijk verschil. In Nederland kun je kiezen tussen een huwelijk of een partnerschap. Naar Nederlands recht is alles prima geregeld. In het buitenland is dat anders. Elk land kent een huwelijk, maar slechts enkele landen kennen een partnerschap. Dat betekent dat in die landen zo'n partnerschap niet geldig is. Als je daar zou gaan wonen heb je dus geen enkel recht ten opzichte van elkaar.

Wat sneller zal gebeuren is dat je daar op vakantie gaat. Als één van beiden wat overkomt, en in het ergste geval op sterven zou liggen, dan zou het zomaar kunnen dat de ander geen enkele zeggenschap heeft in de behandeling.

Ergers is als er in dat geval kinderen zijn en gezag niet geregeld is, dat dan de familie van de moeder over zal moeten komen voor de kinderen. Als partner heb je dan geen enkel recht.

Een omzetting is alleen mogelijk naar Nederlands recht. Als paren dus bedenken om hun partnerschap om te zetten omdat ze bijvoorbeeld in het buitenland gaan wonen, dan kan dat problemen geven met acceptatie in het buitenland. Een internationale omzettingsakte bestaat niet, dan moet het paar deze akte laten vertalen en bij de andere autoriteiten inleveren.

Maar er is ook iets gelijk. Als een paar niets regelt bij de notaris, dan gaan ze een partnerschapsregistratie aan in gemeenschap van goederen. En de mogelijkheid van naamskeuze is ook net als bij een huwelijk!

Het forum

In het forum hebben we ook een item over huwelijk en partnerschap opgenomen. Denk en discussieer mee. We hadden het forum iets meer "vrij" gegeven, maar het nadeel was onmiddellijk dat er vreemde berichten op kwamen te staan. Nu moeten we accoderen als iemand zich aanmeldt als lid. Daarom zal je bericht niet direct zichtbaar zijn.