

Mooiste huis

Als je durft te geven
is liefde het
mooiste huis om in te wonen

je moet de ander vertrouwen,
vrij laten
niet elkaars bezit willen zijn

het wortelt zich, de liefde aardt

het heeft te maken met de wil
dat de ander het goed heeft

de ander gunnen dat hij geniet

liefde is houden van de ander
zoals hij is en weten
dat ook jij mag zijn zoals je bent

Ina Sipkes de Smit