

## Wat doet een moderne (b)abs? Precies, faciliteren!

**Faciliteren is een heel belangrijk werkwoord voor de moderne (b)abs. Faciliteren houdt in dat je de wensen van het bruidspaar voorop stelt. Veel (b)absen zijn bang dat hun rol dan in het gedrang komt. Mijn ervaring is dat het meestal allemaal erg meevalt. Natuurlijk behoort de (b)abs het huwelijk, conform artikel 67, tot stand te brengen. Maar dit kan prima in combinatie met de, soms bijzondere, wensen van het paar. En slechts een hele enkele keer gaan er zaken, zoals we hieronder kunnen lezen, tijdens dit faciliteren mis.**

### VERRASSINGSHUWELIJK

Cora en Jan kwamen uit Den Haag en zouden zaterdag 14 juni in Amsterdam in het huwelijk treden. Het moest één grote verrassingsdag worden. Ze hadden bedacht dat alle gasten, zo'n 150 man, zich zouden verzamelen in Den Haag en vandaar met drie bussen naar de trouwlocatie hotel *De Grand* in Amsterdam zouden worden gebracht. Het enige dat de gasten verteld zou worden is dat ze een leuke dag tegemoet zouden gaan en dat ze feestelijke kleding aan moesten trekken. In Amsterdam zouden Cora en Jan uit de bus springen en zich omkleden om als echt bruidspaar 20 minuten later op te draven. Ondertussen zouden alle gasten zich in de Raadszaal verzamelen alwaar ik zou onthullen dat deze dag dé grote dag van Cora en Jan zou worden. Op dat moment zouden de grote deuren van de raadszaal zich openen en het bruidspaar zou naar binnen schrijden.

Cora en Jan waren reuze benieuwd hoe de gasten zouden reageren. Omdat praktisch alle familieleden en vrienden uit Den Haag kwamen, zouden ze achter een reisje naar Amsterdam zeker geen trouwerij zoeken. Alle ouders en zelfs Cora's oma zouden van de

partij zijn. Ook ik vroeg me af hoe de gasten zouden reageren. 'Ooh maak je maar niet druk want het zijn allemaal echte Hagenezen en die kunnen wel tegen een lolletje', verzekerde het bruidspaar mij.

Aldus geschiedde... Het was een stralende zomerse zaterdag. Ik was al vroeg in *De Grand* aanwezig. De hotelmanager kwam naar me toe en was een beetje zenuwachtig. 'Wat spannend hè, zo'n verrassingshuwelijk?' Een tijdje later arriveerde de bus. Omdat mannelijke Amsterdamse (b)absen veelal een jacket dragen in plaats van een toga, kon ik Cora en Jan gewoon begroeten. Het leek immers of ik bij de hotelentourage hoorde. Amerikaanse hotelgasten hebben er, als je een jacket draagt, een handje van te vragen: 'Can you show me the toilet please?'

### Mond-op-mond

Geheel volgens het draaiboek vroeg ik of alle gasten mij wilden volgen naar de raadszaal, terwijl Cora en Jan zich heel snel gingen omkleden. In de raadszaal stonden glazen champagne klaar. Het was een echte gezellige Haagse partij, inclusief oma. Ze was niet al te piep meer en moest door twee man min of meer naar boven gedragen worden. Niemand leek in de gaten te hebben dat er een huwelijk op stapel stond. Twee minuten voor aanvang ontving ik, volgens afspraak, van de manager het sein dat de ceremonie kon beginnen en dat Cora en Jan in vol ornaat klaar stonden bij de achterdeur. Ik nam mijn plek in, legde de trouwakten klaar en verzocht iedereen te gaan zitten.

'Beste mensen, heel hartelijk welkom hier in hotel *De Grand*. Mijn naam is Bart van Galen en ik hoor niet bij het hotel. Cora en Jan hebben mij gevraagd om u een bijzondere onthulling te doen'. Oma zat vooraan naast de ouders van Cora. 'Ik heb een hele grote verrassing voor u', vervolgde ik. 'Cora en Jan gaan zo dadelijk trouwen'. Even ontstond er grote



Bart van Galen

hilariteit in de zaal. Opeens zag ik dat oma naar haar keel greep. De moeder van Cora boog zich verschrikt over oma heen en begon oma's bloesje los te knopen. Het leek erop of oma een hartaanval kreeg. Op dat moment gingen, geheel volgens het draaiboek, de deuren open en daar stond Cora in een beeldschone jurk met een sleep van 3 meter. Jan had een prachtig bijpassend pak aan. Op het moment dat ze naar binnen wilden komen werd oma door drie familieleden languit neergelegd en begon de mond-op-mond-beademing. Toen oma blauw aanliep, schorste ik de ceremonie. De verrassing van Cora en Jan was in het water gevallen, sterker nog die liep bijna uit op een drama. Maar wonder boven wonder kwam oma na een paar minuten weer bij en kreeg ze al vrij snel haar oude kleur terug. Na een pauze van 20 minuten konden we de ceremonie hervatten. Het werd een onvergetelijke dag!!

### NAWOORD

Ik geef al tien jaar trainingen en workshops aan trouwambtenaren. Ik leer de cursisten zoveel mogelijk te faciliteren. Mijn devies is dat de wensen van bruidsparen altijd zoveel mogelijk bovenaan dienen te staan. Onze klanten betalen immers ons salaris. Juist de diversiteit van de bruidsparen en hun verschillende wensen maken het vak van trouwambtenaar zo bijzonder. Mijn ervaring is dat een trouwambtenaar heel veel wensen kan inwilligen zonder dat de grenzen van het ambt in gevaar komen. Zolang je maar handelt naar artikel 67 dat regelt hoe een huwelijk tot stand komt. Daar valt niet mee te sollen. Een aantal jaren terug is in Amsterdam een sm-huwelijk voltrokken. De bruid was een in zwart leer geklede meesteres met bijbehorend zweepje. De bruidegom verscheen in een zwart leren pak. Het bruidspaar diende een verzoek in of er een ambtenaar in het

## Ledenvergaderingen

De Jaarvergadering 2011 van de Vereniging van buitengewoon ambtenaren van de Burgerlijke Stand in Drenthe wordt op dinsdagmiddag 29 maart 2011 in Gieten (gemeente Aa en Hunze) gehouden.

Op de site ([trouwambtenaar.nl](http://trouwambtenaar.nl)) wordt nog vermeld dat 'het voor alle babsen een belangrijke bijeenkomst is met onder andere ruimte voor ontmoeting, veel informatie en trainingsachtige elementen waar u in de beroepsuitoefening als babs profijt van hebt'.

Ook de nieuwe vereniging voor trouwambtenaren (absen en babsen) in Noord-Holland, Matrimonium, heeft een (eerste) algemene ledenvergadering gepland, en wel op dinsdag 26 april a.s. Het stadsdeel Amsterdam Centrum biedt van 15:00- 17:00 uur vergaderruimte in de Stopera aan.

De (b)absendag van Matrimonium staat gepland op dinsdag 20 september 2011. De dag wordt gehouden in Amsterdam en verdere details over de invulling van die dag volgen nog.

leer kon aantreden. Natuurlijk zouden wij dit bruidspaar trouwen en zoveel mogelijk van hun wensen inwilligen, maar de trouwambtenaar zou gewoon in het gebruikelijke trouwkostuum verschijnen. De totstandkoming van een huwelijk brengt immers een specifieke wettelijke taak voor de trouwambtenaar met zich mee. Dus... niet alles kan en mag. Maar aan de speciale wensen van Cora en Jan kon heel soepel tegemoet worden gekomen. En, gelukkig, kon deze huwelijksluiting ternauwernood met een goede afloop worden afgerond.

Bart van Galen

(trouwtrainer, vicevoorzitter Matrimonium)

## Trouwen op dieptepunt

In *het Parool* van maandag 14 februari jl. (ja, Valentijnsdag!) stond een aardig bericht. We willen het u niet onthouden. 'Verloofde stellen kunnen elkaar voortaan in de kelder van het Appie Baantjermuseum in de Warmoesstraat het ja-woord geven. Vanaf vandaag is het museum een officiële trouwlocatie. De kelder bevindt zich vier meter onder NAP en is daarmee de diepste gelegen trouwlocatie van Nederland. 'Dan trouw je op een dieptepunt', grapte directeur Raoul Serrée.

**TOGA**  
*atelier*  
Schout & Katsantonis

*Toga's op maat*

- Vakwerk
- Lichtgewicht stof in luxe kwaliteit
- Schitterend geborduurde wapens

[www.toga.net](http://www.toga.net)  
[info@toga.net](mailto:info@toga.net)

Industrieweg 51, 3044 AS Rotterdam  
tel 010 245 07 66, fax 010 245 07 67

