

## Trouwen nieuwe stijl

**Het is half zes 's avonds. Op mijn fiets ga ik naar Werfmuseum 't Kromhout (Amsterdam). Het is een bijzondere locatie. Een grote hal met daarin allerlei soorten scheepsmotoren. Ik mag hier straks een huwelijk voltrekken. Joes en Marjolijn trouwen. Overal hangen grote posters: 'Komt dat zien! Joes trouwt Marjolijn, Marjolijn trouwt Joes.' Het was de uitnodiging van het bruidspaar. Op A1 formaat. Ontzettend origineel.**

Als ik de enorme hal binnen stap, staan daar lange rijen tafels en banken. Zoals je dat ziet bij huwelijken in Italië, maar daar staan ze dan buiten in een tuin of een boomgaard. Ik kom gelijk met het bruidspaar binnen. Ze zijn vroeg, want ze willen zelf hun gasten verwelkomen. Geen pak en geen bruidsjurk. Een paar veren rond de bruid om haar een beetje feestelijk aanblik te geven.



Andréa Schipper

Twee weken geleden leerde ik ze kennen. Een leuk stel. Al 25 jaar samen. Dan verdien je eigenlijk een oorkonde. Dan heb je al zoveel met elkaar meemaakt. Ze hadden een prachtige dochter die nog net niet oud genoeg was om als getuige op te treden. Tijdens ons kennismakingsgesprek werd het me al snel duidelijk: ze wilden trouwen, maar zonder teveel poespas, zodat ze meer tijd over zouden hebben voor

het feestje. Voor mij is er maar één ding belangrijk: mijn bruidspaar. Het is hun moment, zij geven zelf aan hoe ze dat willen, wie ben ik dan om daar mijn eigen ding van te maken?

Ik hoor het nog zo vaak. Vorige week had ik een paar bij me waar amper wat uit te krijgen was. De aap kwam al snel uit de mouw. Een paar maanden terug was zuslief getrouwd. Ondanks duidelijk aangeven dat zij geen persoonlijke toespraak wilden, had de trouwambtenaar toch een persoonlijke toespraak gemaakt van de gegevens die in het kennismakingsgesprek gezegd waren. Dat zou hen niet overkomen! Dus zeiden ze niets.

'Hebben jullie over de ceremonie nagedacht? Hoe willen jullie die invullen?'

Ze vertelden me ietwat voorzichtig dat ze eigenlijk alleen het officiële gedeelte wilden. En toen ik zei 'aha, kort en pijnloos! Geen probleem', slaakten ze bijna een zucht van verlichting.

'Natuurlijk! Het is jullie moment en dat doen we zoals jullie dat willen.' Direct werden ze veel toegankelijker en kwam het verhaal van de bruiloft van zus boven water.

Het gebeurt nog zo vaak dat de ambtenaar zichzelf blijkbaar belangrijker vindt dan het bruidspaar en zijn of haar eigen stempel op de ceremonie drukt. En geloof me, die verhalen gaan als een lopend vuurtje.

*Hoe ging dat vroeger?*

Toen had een bruidspaar natuurlijk helemaal niets in te brengen. Van een persoonlijke toespraak was geen sprake, trouwen was alleen een formele aangelegenheid. Dat is in de loop der jaren behoorlijk veranderd. Bruidsparen plannen deze bijzondere dag al ver van te voren, besteden daar heel veel aandacht aan en vaak ook heel veel geld. Ze gaan op pad om een prachtige locatie te vinden, stellen ceremoniemeesters aan of soms zelfs *weddingplanners* om alles op

rolletjes te laten verlopen. Dan komt het moment dat ze bij de Burgerlijke Stand een ambtenaar moeten gaan reserveren.

We krijgen de vraag dagelijks: 'u heeft toch wel een beetje gezellige ambtenaar hè!' Wat zijn ze bang voor die oude stijve ambtenaar! Bestaat die nog?

Met alle eisen die de partners vandaag de dag stellen kan die eigenlijk niet meer bestaan. De ambtenaar van vandaag faciliteert en probeert het bruidspaar een onvergetelijk moment te bezorgen waar ze elk jaar met veel plezier op terugkijken.

Terug naar Joes en Marjolijn. Ze waren heel duidelijk geweest. Zij hadden hun ceremonie helemaal in beeld. Het moest vooral gezellig en ongedwongen zijn. En het moest een korte ceremonie zijn, geen uitgebreide toespraak. Trouwen, en het liefst zo snel mogelijk.

'Komt dat zien! Komt dat zien!' De gasten zochten een plekje aan de lange tafels. Joes en Marjolijn aan de buitenste tafel ergens in het midden. Ik recht tegenover ze.

En dan krijgen ze natuurlijk waar ze om gevraagd hebben. Een welkom, ik stel me voor en vertel gelijk dat me in het kennismakingsgesprek direct duidelijk was hoe ze hun ceremonie voor ogen hadden, namelijk kort maar krachtig en vooral ongedwongen. (Op die manier voorkom ik dat gasten denken dat ik me er makkelijk van af maak, het was duidelijk hun keus.)

De hele ceremonie duurde nog geen tien minuten inclusief tekenen van de akte en uitreiken van het trouwboekje. En wat was het gezellig en vooral: wat waren ze blij! De volgende dag vond ik een ontzettende lief berichtje in mijn mailbox, aangevuld met foto's.

*Trouwen nieuwe stijl* is een ceremonie creëren zoals een bruidspaar dat voor ogen heeft en eigenlijk nog net dat beetje meer geven. Een kwestie van de goede aandacht op het juiste moment.

Er is maar één ding belangrijker dan de wens van het bruidspaar... Dat is de wet. Zolang je aan alle wettelijke vereisten kunt voldoen, kun je een ceremonie onvergetelijk maken en dan denken ze over 25 jaar ook nog terug aan jou als trouwambtenaar. Geweldig toch?!

Andréa Schipper, *abs en trouwambtenaar in Amsterdam en voorzitter Matrimonium, de vereniging van trouwambtenaren in Noord-Holland*

## Ook Drenthe!

In Drenthe bestaat al sinds 1993 een *Vereniging van buitengewoon ambtenaren van de Burgerlijke Stand*. Volgens de site ([trouwambtenaar.nl](http://trouwambtenaar.nl)) heeft de vereniging thans 160 leden. De secretaris van de vereniging, Wil Hoogsteder, ook babs en werkzaam bij de gemeente Midden-Drenthe (maar niet bij Burgerzaken), is het een vereniging van louter babsen. Misschien dat een enkele abs (of hoofd Burgerzaken) lid is of abonnee op het verenigingsblad *Trouwcont(r)act* of de digitale nieuwsbrief, maar het gaat toch voornamelijk om de specifieke babsen voor wie het zijn van trouwambtenaar een echt vak is.

Zij vertelt dat in de meeste gemeenten in Drenthe de ambtenaar van de burgerlijke stand (de abs) de zaken tot en met de ondertrouw regelt, maar dat de huwelijken zelf bijna allemaal door babsen worden voltrokken. Wel blijken absen vaak de kosteloze huwelijken voor hun rekening te nemen. Binnenkort wordt er weer een scholingsdag voor babsen in Drenthe georganiseerd die verzorgd wordt door de Bestuursacademie Nederland.

Naast de vereniging in Drenthe zijn er volgens Wil Hoogsteder ook verenigingen in Groningen en in de Achterhoek. Drenthe heeft ook contact gelegd met *Matrimonium* (onder tusschen al 55 leden) en misschien zijn er mogelijkheden om als verenigingen van trouwambtenaren te gaan samenwerken. Zoals in B&R 2010, nummer 12 al aangestipt, biedt B&R de (b)absen graag een podium in de vorm van een of twee pagina's in het blad. Bij deze worden ook eventuele andere verenigingen van trouwambtenaren uitgenodigd om zich bij B&R te melden! (az)

**George Pisa & Zn. Tailleurs**



Toga's

Diverse kleuren en modellen



Representatieve kleding

www.georgepisa.nl

George Pisa & Zn. Tailleurs B.V. T: 040-2433631  
Tenierslaan 1-5 I: www.georgepisa.nl  
5613 DZ EINDHOVEN E: info@georgepisa.nl