

BESTUUR:

- Voorzitter:
Andréa Schipper
- Secretaris:
Marian van Ooijen
- Penningmeester:
Karin Faase
- Alg. bestuurslid:
Rob de Slegte
- 2 bestuursfuncties
vacant

Matrimonium
KvK 50977245
ING 5681397

jaikwil@matrimonium.nl
www.matrimonium.nl
Tel: 06 1868 6215

IN DIT NUMMER:

Van het bestuur	1
Babsendag	1
Trouwen in New York	2
Workshops	4
De website	4
Uitnodiging Babsendag	5

Einde trouwseizoen nadert...

Wat hebben we een mooi hoogseizoen gehad voor wat betreft de huwelijken. De bruidsparen hebben veel prachtig weer gehad en daar genieten wij als trouwambtenaren natuurlijk net zo hard van mee. Ook in september zullen we nog de nodige jawoorden mogen vragen, dus we hebben nog een leuk naseizoen. Daar genieten we allemaal van. We zijn benieuwd naar jullie verhalen! Via de website kun je die ook plaatsen. We dagen jullie uit!

Door alle drukke werkzaamheden waren de activiteiten van het bestuur ook op een lager pitje komen te staan. Maar we pakken de draad weer op en gaan weer fris en fruiting aan de slag. Zo beginnen we met de vacature die open staat, zeker omdat we deze tijdens de Babsendag gelijk willen invullen. Daarom passen we deze dag een kleine Algemene Ledenvergadering in de agenda. Overigens zal deze daarna elk jaar terug komen, ipv de losse ledenvergadering in het begin van het jaar, zoals we hebben afgesproken in die ALV afgelopen april in Diemen. De agenda krijgen jullie t.z.t. per mail toegestuurd.

In deze nieuwsbrief extra aandacht voor de Babsen-dag. De Organisatie is vergevorderd, Weesp is er klaar voor! Daarnaast een leuk verslag van een werkbezoek van mij (Andréa) aan onze collega's trouwambtenaren in New York. Een geweldig leuke en vooral unieke ervaring.

Kortom, een nieuwsbrief met een hoog leesplezier gehalte! Maar waarin we je ook nog proberen te porren om actief deel te nemen aan de website.

Namens het bestuur
Andréa Schipper
Voorzitter



Babsendag

Dag collega (b)abs,

Op donderdag 17 oktober a.s. vindt voor de 3^e keer de Babsendag plaats van Matrimonium. Na de zeer succesvolle dagen in Amsterdam en Heerhugowaard komen we nu bij elkaar in Weesp. We nodigen je hierbij van harte uit om er bij te zijn.

We starten de dag in het historische stadhuis van Weesp uit 1776.

Het ochtendprogramma draait om het "Huwelijk van 10-10-2020". Het is hilarisch, verrassend, leuk. Het zet aan tot een meningsvorming over ons vak: (buitengewoon) ambtenaar van de Burgerlijke Stand. De lunch vindt plaats in een uniek museum op loopafstand van het stadhuis. Het middagprogramma is "Een verrassingsbijeenkomst in het theater van Weesp"

Daar sluiten we de dag ook af met een hapje en een drankje. Tussendoor zie je historisch Weesp en ontmoet je burgemeester Bart Horseling.

Er is volop ruimte om met elkaar te socialiseren en ervaringen uit te wisselen of om gewoon met elkaar bij te praten.

Lees de volledige uitnodiging op de site met daarin meer details. Hij is tevens aan deze nieuwsbrief toegevoegd. Tot 17 oktober!

Do you solemnly
declare...

Trouwen in New York door Andréa

Toen ik in januari mijn reisje naar New York boekte ben ik begonnen met contact zoeken met het New York Marriage Bureau. Ik had ooit een artikel gekregen over dit bureau en daardoor was mijn nieuwsgierigheid gewekt. Dat wilde ik met eigen ogen zien! (Het artikel is te vinden op de website.) Maar dat contact leggen was alles behalve makkelijk. Via de site van de City Clerk's Office kun je een contactformulier invullen, dat kun je ook twee keer doen, tien keer doen, maar antwoord komt er niet. Je kunt bellen, maar dan kun je een bericht inspreken en antwoord komt er niet. Het werkt daar duidelijk anders dan hier in Nederland. Wij zijn verplicht als overheid om binnen 72 uur een antwoord te geven.

En toen kreeg ik ineens, en echt heel toevallig, contact met een medewerker van de VN in New York. Ik vertelde haar dat ik de stad zou bezoeken en dat ik heel graag zou willen kijken in het New York Marriage Bureau (NYMB). Ze zei me: "ik kan niks beloven, maar ik ga kijken wat ik voor je kan doen!" En zo kwam ik in contact met een medewerkster van het Nederlands Consulaat in New York, die op haar beurt weer contact had met het bureau van de Burgemeester van deze stad. Op het moment dat ik vertrok wist ik nog steeds niet of het zou lukken. Toen ik in NY was ook nog niet. Maar ineens, op woensdagavond, kreeg ik mail. Het was gelukt! Donderdags om 11:45 was ik welkom bij het NYMB. Wow!

Aangezien we donderdagavond terug zouden vliegen hadden we woensdag voordat we gingen slapen al onze spullen al ingepakt, dan zouden we de volgende morgen alleen maar hoeven uit te checken en koffers veilig stellen. Dus dat deden we. We hadden een leuke plek gevonden om te ontbijten en namen daarna de metro naar Soho, de wijk waar het NYMB staat. Direct naast de enorme gebouwen van Justitie. Toen we voor de deur stonden leek het dicht te zijn, maar toen we mensen naar buiten zagen komen en later mensen er weer in zagen gaan, begrepen we dat dit gewoon de toegangsdeur was. Dus gingen ook wij naar binnen. We kwamen in een enorme hal. Prachtig. We meldten ons aan een balie waar ze dachten dat we een Marriage License kwamen halen. Nee, we hebben een afspraak met Mr. Mc Sweeney. Die bleek helemaal achterin de hal een kantoor te hebben. Toen we de hal doorliepen zagen we heel veel stelletjes. Sommigen echt in bruidskleding, anderen casual. De ene wel met een boeketje bloemen, de ander zonder. En midden in de hal zagen we een stand waar je een bruidsboeketje kon kopen. En niet alleen bruidsboeketjes, ook allerlei andere accessoires. Ts-hirts met bride of groom, of witness erop gedrukt. Een witte cap met sluier en daarop in zilver "Bride" gedrukt en dan een zwarte met "groom". Een peper- en zoutstel in de vorm van het Empire State Building en de Chrysler Tower. Er was een fotohoek met een enorme achtergrond van de City Hall.

We werden ontvangen door Mr. Michael Mc Sweeney, City Clerk. Een hele hartelijke man, die het echt geweldig vond dat ik zoveel interesse toonde in zijn werk. En dat ik zoveel moeite gedaan had om contact te krijgen. Hij had een boek gevonden dat hij me onmiddellijk liet zien "the records of New Amsterdam" met alle vertalingen van de documenten die gevonden zijn van deze nederzetting in 1609. Hij zei: "dit vind je vast leuk." Nou en of ik dat leuk vond! Hij had zichzelf vrijwillig aangemeld om gedurende de pauzetime van de college's de huwelijken te voltrekken, zodat we mee konden kijken. Een half uur lang. Voordat we aan de huwelijken begonnen maakte ik kennis met James Mitchell. En dat was nou precies de persoon die ik



Eén van de Wedding Chapels



Huwelijksregister van 1929



heel graag wilde ontmoeten. Hij voltrekt de meeste huwelijken in het NYMB. En je kan je geen voorstelling maken van HOEveel, tot je een half uurtje mee kijkt. Ongelofelijk. In dat half uurtje werden 11 huwelijken voltrokken!! Er waren 2 kamertjes. Die noemen ze de Wedding Chapels. Ontworpen door de persoonlijke designer van de Burgemeester, en daar zijn ze echt trots op. De ambtenaar gaat 1 kamer in met een bruidspaar, controleert de namen (kijkt niet naar een id-bewijs, dat is aan de balie al gedaan), vraagt of ze ringen gaan wisselen en start. Stelt alleen de vraag, die eigenlijk dubbel is. "Neem je aan tot je echtgenoot" is vraag 1 en dan volgt vraag 2 "beloof je [naam] lief te hebben, te eren, te koesteren en van haar te houden tot de dood jullie scheidt?" En slotte bevestigt de ambtenaar dat ze getrouwd zijn en krijgen ze een huwelijkscertificaat. Dat is het. Ze noemen het de "New York minute", maar in werkelijkheid zijn het er 2. De meeste tijd zit in de kennismaking en positioneren in de kamer. Op de website is een filmpje terug te vinden. Net zoals de tekst die ze gebruiken.



Fotohoek met afbeelding van het stadhuis

Na 11 huwelijken was het half uur om en kregen we een rondleiding. Het pand bleek de eerste automobielfabriek van New York te zijn geweest, nu omgebouwd tot City Clerk Office. De oorspronkelijke ruimtes waren allemaal in tact gehouden. We zagen hoe de documenten worden opgeslagen, hoe ze een marriage license kunnen aanvragen en hoe ze in de wachtrij komen. Een marriage license is de ondertrouw, alleen is de wachttijd maar 24 uur in plaats van 2 weken. Het enige wat een paar overlegt is een geldig paspoort. Ze verklaren dat ze mogen trouwen door de marriage license te ondertekenen en als dat achteraf niet juist blijkt te zijn, dan zijn ze strafbaar en worden ze aangeklaagd. En geloof me, in Amerika wil je niet aangeklaagd worden. Je hoeft ook niet ingeschreven te staan in New York of Amerika, je hoeft zelfs niet de Amerikaanse nationaliteit te hebben. In de wet is opgenomen dat het bureau verplicht is om iedereen die wilt en kan trouwen ook te trouwen. Ze kunnen zich dagelijks tot half 4 melden, iedereen die er dan is, gaat dus getrouwd de deur uit. Feitelijk kan dat betekenen dat ze tot in de nacht huwelijken aan het voltrekken zijn, maar dat is nog nooit voorgekomen. Het was echt een geweldig leuke ervaring. Erg goed om ervaringen uit te wisselen en zij vonden het weer geweldig om te horen hoe wij dat doen en op welke locaties. Drie kwartier? Wat zeg je dan allemaal? En ontmoet je ieder bruidspaar vooraf? Verschillende keren hebben ze hun excuses aangeboden dat het niet gelukt was om contact te maken, ze waren juist heel welwillend om deze ervaring te wisselen. En uiteraard heb ik ze uitgenodigd om mee te kijken met een ceremonie als ze zelf in Nederland zijn. Dit bezoek maakte mijn bezoek aan New York helemaal onvergetelijk. Iedereen kan naar het Empire State of Statue of Liberty, Rockefeller of Chrysler Tower, maar een rondleiding bij het New York Marriage Bureau is echt iets unieks. Tenminste tot nu toe. Ik heb hem gewaarschuwd, het zou zomaar kunnen dat dit verzoek nu van meer collega's gaat komen....



Vlnr. Mr. Michael Mc Sweeney, Mr. Unkown, Andréa & Mr. James Mitchell



Kies je bruidsboeket



Kies je bruidsboeket

Kennis delen maakt
je rijker!

Workshops

Ook in het najaar zullen we de drie workshops organiseren die we in het voorjaar hebben gegeven. Zoals eerder aangegeven zullen de workshops die savonds gegeven zijn nu op zaterdagmiddag plaatsvinden en de andere die op zaterdag heeft plaatsgevonden, zal nu op een avond nog eens doorgang vinden. De volgende voorlopige data staan al gepland:

Workshop Burgerlijke Stand: Maandagavond 7 oktober 2013

Workshop Interviewen: Zaterdagmiddag 9 November 2013

Workshop De creatieve ceremonie: Zaterdagmiddag 14 December 2013

We zijn op zoek naar beschikbare locaties in Noordholland om de workshops te kunnen geven. Suggesties zijn van harte welkom!

Leden mogen jaarlijks 2x gratis aan een workshop deelnemen. Niet leden betalen € 30,00. Introducees € 25,00.

Voor meer trainingen kun je ook kijken op www.flexiblecoaching.nl en www.trouwacademie.nl

EEN MOOIE PRINSES ONTMOETTE
EEN HELE LIEVE PRINS
ZE WERDEN VERLIEFD
NA EEN TIJDJE VONDEN
ZE ELKAAR NOG STEEDS LEUK
DUS HIJ VROEG HAAR EN ZIJ ZEI JA
DUS NU GAAN ZE
TROUWEN

en ze leven nog lang en gelukkig....

De website

Wat goed om te zien dat veel van onze leden de website gevonden hebben en zich ook hebben geregistreerd. Inmiddels hebben 49 leden zich via de website gemeld, en veel van hen hebben ook een profielfoto geplaatst. Zo krijgen we een "smoelenboek" voor onszelf. Dat gaat straks op de babsendag gemak opleveren!

Toch willen we graag nog even extra aandacht vragen voor het feit dat je nu ook zelf kan publiceren op de site. Misschien is er behoefte aan een workshop waarin de werking van de site wordt uitgelegd? Dan horen we dat graag!

Wie niet zelf weet hoe hij of zij een profielfoto kan plaatsen mag deze mailen naar voorzitter@matrimonium.nl, dan zullen we deze voor je op de site zetten. En heb je leuke informatieve of handigheidjes die je met je college's kunt en wilt delen, dan krijgen we die natuurlijk ook graag! Kennis delen maakt je rijker!

